

TessengerLo

René Van Thienen herbeleeft de ramp van Tessengerlo.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“De ontploffing heb ik niet gehoord. Plots lag ik bebloed onder mijn bank. Het plafond was naar beneden gekomen, tegelijk met de leerlingen die een verdieping hoger zaten. Ik strompelde naar huis tussen alle vernieling, volledig verbijsterd. We hadden een winkel en kolenhandel naast de fabriek. Alles was beschadigd. Mijn broer stierf zacht in mijn armen. Kort daarna verloor ik het bewustzijn op het bed van mijn ouders.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Tessenderlo, ramp van
Tessenderlo

1945

2020