

Gingelom

Danny Lemache vertelt:

“Op 10 mei 1940 vocht Belgische onderluitenant Albert Brel met zijn Fairey Fox VI een heroïsch luchtgevecht uit in Montenaken. Een Duitse Messerschmitt Bf 109 haalde hem neer. Die dag stond het geluk niet aan Brels zijde. Hoewel hij zich uit zijn vliegtuig kon bevrijden, vatte zijn parachute vuur. Hij viel te pletter. Ongeveer op die plaats langs de weg Gingelom-Montenaken waar zijn leven bruusk eindigde, staat nu, half verscholen in het groen, een herdenkingskruis voor de Brusselaar. Albert Brel rust op het ereperk van de Belgische luchtmacht in Evere.”

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Gingelon, een luchtgevecht
boven Montenaken

1944

2020