

Dilsen-Stokkem

Marc Stevens vertelt:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“De Russische krijgsgevangenen waren zo ondervoed dat ze zelfs hun matrassen, die met stro gevuld waren, openscheurden op zoek naar een achtergebleven korreltje graan. Omdat er een enorm tekort aan kompels was, voerde de Duitse bezetter Russische krijgsgevangenen naar Dilsen-Stokkem om ze in de mijn van Eisden te laten werken. 's Avonds hadden die de gewoonte om in hun barak melancholische liederen te zingen. Veel mensen uit het dorp verzamelden in de omgeving van het kamp om naar de aandoenlijke gezangen te luisteren. Nog jaren later kon mijn grootvader de woorden zingen. Het had een diepe indruk gemaakt.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Dilsen-Stokkem, het krijgs-
gevangenkamp van Lanklaar

1945

2020