

Maasmechelen

Erik Kortleven:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Kotem werd bevrijd in september 1944. In december was het dorp echter opnieuw bezet, maar ditmaal door Britse soldaten. Tijdens de wintermaanden lijkt de gezwollen Maas op de Rijn. Daarom kwam het Britse leger hier oefenen met zijn amfibietanks voor de aanval op Duitsland. Voor één van de tanks liep de oefening fataal af. Er kon zich maar één bemanningslid uit de zinkende tank bevrijden. In de jaren 1970 ontdekten leden van de lokale duikclub de tank op de bodem van de rivier aan de Nederlandse oever. In het holst van de nacht werd de tank naar de Belgische oever van de Maas gesleept en opgesteld als monument.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Maasmechelen, de gezonken
amfibietank in Kotem

1944

2020