

Kinrooi

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

Timmie van Diepen vertelt over zijn voorouders:

“Herberg ‘In de Dorstige Herten’ werd uitgebaat door de familie Dirx. Zij waren lid van het verzet. Op 22 augustus 1944 hielden Duitsers en collaborateurs een gruwelijke razzia in Molenbeersel, waarbij ze ook het café van de familie Dirx viseerden. Vader Lambert Dirx en oudste zoon Willem werden ter plekke doodgeschoten. Drie andere zonen (Albert, Henri en Jaak) stierven in Duitse concentratiekampen. Hun namen prijken op de Kapel van de Weerstand in Rotem.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Kinrooi, razzia in een café
in Molenbeersel

1944

2020